



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan

Styrelse

Till och med årsmötet 2015 bestod styrelsen av: Ordförande, Lis Carlander, Lunds stift, Yvonne Steinwall, Luleå stift, Annika Hansson, Strängnäs stift (senare Stockholms), Anna Evertsson, Härnösands stift, Ilona Degermark, Linköpings stift, Sara Garpe, Stockholms stift, Evelina Hermansson, Härnösands stift, samt Maria Ottensten, Göteborgs stift. Adjungerad kassör är Gunilla Jansson

Efter årsmötet 18 april 2015 bestod styrelsen av: Ordförande Lis Carlander, Lunds stift, Yvonne Steinwall, Luleå stift, Annika Hansson, Stockholm stift, Anna Evertsson, Luleå stift, Ilona Degermark, Linköpings stift, Sara Garpe, Stockholms stift, Evelina Hermansson, Luleå stift, Maria Ottensten, Göteborgs stift, Fredrika Gårdfelt, Stockholms stift samt Henny Forsberg, Göteborgs stift.

Sammanträden

Telefonsammanträden har kallats till: 19/1, 16/3, 13/5, 31/8, 28/9, 16/11, 14/12.

Styrelsesammanträden ansikte mot ansikte har kallats till: 17 april, i Göteborg och 2 november i Stockholm.

Tyvärr är det väldigt få av dessa möten som blivit styrelsemöten till formen då deltagandet i mötena, av olika skäl, varit låg.

Årskonferens i Göteborg 17-19 april

Årskonferensen skedde i samarbete med SEK, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, samt Kristen och Kvinna (Ekumeniakyrkans kvinnoorganisation). Temat var "Tvätta varandras fötter – tjäna utan att utplåna sig själv".

Det var ett blandat program som handlade om friskvård för själen. Forum för prästvigda kvinnor hade en egen programpunkt i samband med sitt årsmöte 18/4. FD Ulrika Lagerlöf Nilsson talade om över temat "Vald till biskop – vem kan bli det", utifrån sin avhandling om biskopsvalen under 1900-talet, gjorde hon en spaning in i vår tid (och framtid).

Med oss in i framtiden har vi uppmaningen om att hålla fram varandra och bygga nätverk.

Katharinastiftelsen

Den 6 maj hölls ett Margit Sahlin- seminarium på Katharinastiftelsen, där Forum för prästvigda kvinnor var medarrangörer. Temat var "Håller själavården i kyrkan på att försvinna till förmån för psykoterapi?". Ett intressant samtal på temat hölls mellan Cia Wadstein, präst och S:t Lukasterapeut som undervisar i pastoralteologi med inriktning på Själavård på Svenska kyrkans utbildningsinstitut, Johan Cullberg, psykiater och författare samt Eva Basch-Kähre, psykiater, psykoanalytiker och andlig vägledare.

Forum i pressen

Under 2015 uppmärksammade tidningen dagen prästvigda kvinnors och frikyrkans pastorers arbetssituation. Fredagen den 27 mars 2015 var det en artikel som hette "Kvinna och pastor – går det", där bland andra Forums ordförande Lis Carlander uttalade sig.

<http://www.dagen.se/dokument/kvinna-och-pastor-en-h%C3%A4lsorisk-1.347560> I samma nummer fanns en artikel om att kvinnor behövs i kyrkan som ledare för att inte kyrkan ska hamna fel, och om vilka utmaningar kvinnor som ledare i Kyrkan då har, där bland andra biskop Eva Brunne och ordförande Lis Carlander uttalade sig:

<http://www.dagen.se/dokument/kvinnor-som-leder-beh%C3%B6vs-f%C3%B6r-att-kyrkan-ska-bli-hel-1.347559>

13 maj hade Kyrkans tidning med en debatt artikel som hette ”Välja biskop och ta ansvar för helheten.” som ordförande Lis Carlander skrivit. Artikeln framhöll att de valberättigade i biskopsvalet i Västerås stift hade att välja mellan två kompetenta kandidater, en man. TD Mikael Mogren, och en kvinna, TD Karin Johannesson, och om de valde kvinnan skulle de ta ett ansvar för helheten i biskopsmötet. <http://www.kyrkanstidning.se/debatt/valja-biskop-och-ta-ansvar-helheten>

Jubileum för prästvigda kvinnor i Lettland 150912

Forum fick möjlighet att skicka en representant till jubileet och det var Yvonne Steinwall som åkte. Hon rapporterar:

Mellan 1975 och 1992 så vigdes flera kvinnor till präster i den Lutherska kyrkan i Lettland av Biskop Gailitis. Han omkom mycket tragiskt i en bilolycka i slutet av 1992. Som ny Biskop från 1993 blev Jānis Vanags. Svenska Kyrkan och Den Lettiska Lutherska kyrkan ha en lång historia ihop, ändå från 1700-talet. Svenska Kyrkan har varit ett gott stöd för den kyrkan och samarbetet var under många år naturligt. Jānis Vanags vigdes därför till Biskop i Uppsala Domkyrka av Biskop Stendahl. Relationerna mellan Svenska Kyrkan och Den Lettiska Lutherska kyrkan har genom de senaste 20 åren blivit sämre, mycket pga den ämbetssyn som Vanags står för. Inga kvinnor har vigts till präster under hans över 20 år som Biskop. Den Lettiska Lutherska kyrkan utomlands, har sedan 1995 vigt kvinnor till präster. De har genom åren blivit mer och mer självständiga gentemot den Lettiska Lutherska kyrkan och är idag helt självständig. De har sin egen biskop och sina egna prästvigningar, som alla sker i andra länder än i Lettland. Förra året gick också denna kyrka in i Borgågemenskapen. I Maj 2015 så fick de också sin första kvinna som Biskop och vid hennes vigning i USA, deltog bla Biskop Ragnar Persenius.

Jubileet började med en mässa som inleddes med att alla prästvigda kvinnor på plats gick i procession in i kyrkan. Det var en stark markering som också blev mycket uppmärksam. Både Lettiska Tv-kanaler och tidningar fanns på plats. Det var en stor händelse för många. Bland gudstjänstdeltagarna kände man en sådan stor glädje över att få se alla dessa kvinnor, men jag anände också en sorg i vissa ögon. Det finns ju en sorg över att de många kvinnor som vill verka som präster hemma i Lettland inte kan göra det idag. I våra agendor för mässan fanns namnet på de kvinnor som hann prästvigas i Lettland under Biskop Gailitis. Det fanns två av de kvinnorna på plats, och det var mycket rörande. De prästvigda kvinnor som dött representerades av buketter av ax, som vi tillsammans placerade framme i koret.

Vi var tillresta gäster från Sverige, Tyskland, Norge och England. På plats var också många av de kvinnor som verkar i den Lettiska Lutherska utländska kyrkan i bla USA och Tyskland. Vi var många som ville ge hälsningar och det som skulle kunna ha känts som en lång upprepning av varma hälsningar, blev en stark markering att vi är många som stöttar dessa kvinnor i Lettland, som längtar efter att få verka som präster. Alla dessa hälsningar och förböner betyder mycket för deras fortsatta arbete. Det är nämligen på gång en diskussion i den Lettiska Lutherska kyrkan att skriva in i kyrko-ordningen, att kvinnor inte får verka som präster i Lettiska Lutherska kyrkan. Vårt fortsatta stöd är viktigt.

Många inspirerande föreläsningar hölls, av tillresta teologer från de deltagande länderna, men även av den Kyrkoherde som upplät kyrkan till oss. Vid det jubileum som hölls för 10 år sedan var det ingen som upplät en kyrka för det ändamålet. Det som andades hopp var bla det

faktum att vi höll till i en Lutherska kyrka, och att nu var det också tre män som är präster som också fanns med under jubileet, och som verkar i den Lutherska Lettiska kyrkan. Biskop Janis Vanags deltog inte.

Ett stark upplevelse jag bär med mig är ett möte med en kvinna som inte längre får verka som präst i Lettland, fast hon vigdes under Biskop Gailitis tid. Den sorg och smärta som det måste innebära för henne, och för andra, är viktig för oss att ta med oss. Vi har nog också många av oss haft en kamp under vår studietid eller under arbetslivet med vår kallelse, men vi får aldrig glömma att det inte är en självklarhet för alla kvinnor att kunna följa sin kallelse. Under denna helg blev jag också styrkt i att Forum för prästvigda kvinnor verkligen är en förening som behövs. Vi behövs bla som stöd för varandra, för systrar runt om i världen som har en kallelse att verka som präster.

Från Svenska kyrkan deltog Tuulikki Koivonen Bylund – på uppdrag av Antje Jackelén, Inger Lise Olsen – Kyrkokansliet, Yvonne Steinwall – Forum för prästvigda kvinnor samt Zilgme Eglite – präst i Malå församling i Luleå stift. (Eglite är prästvigd 1995 i Tyskland av dåvarande Biskopen i Lettiska utländska kyrkan, finns i Svenska kyrkan sedan ca 3 år tillbaka).

2015 i sammanfattning

En hel del har hänt i Forum för prästvigda kvinnor 2015 trots stora svårigheter att samla oss. De två möten vi skulle haft ansikte mot ansikte i Göteborg (i samband med årsmötet) och Stockholm, blev inte så välbesökta att styrelsen var beslutsmässig så att protokoll skrevs.

Samtidigt så har ”våra” frågor, som kvinnor som ledare, kvinnors roll i kyrkan och kvinnor och sjukskrivningar varit aktuella 2015 – och ser ut att bli det även 2016. Det gäller att inte förtröttnas!

Att hitta vägar att stärka prästvigda kvinnor i Baltikum känns angeläget. Efter Yvonne Steinwalls och Zilgme Eglites besök i Lettland blev det tydligt att det är vi som bör åka ditt så att så många kvinnor som möjligt där kan få del i vad vi eventuellt har att ge.

Försöken att starta nya stiftsgrupper har ännu inte burit frukt, även om det har satts en del frön, både i Stockholms, Luleås och Lunds stift.

Vi har känt ett starkt stöd från rikskyrkan och då i synnerhet från IngerLise Olsen, som är oförtröttlig i kampen för kvinnors rättigheter i allmänhet, och prästvigda kvinnors i synnerhet.

Umeå den 17 april 2016

Lis Carlander

Maria Ottensten

Evelina Hermansson

Sara Garpe

Yvonne Steinwall

Anna Evertsson

Annika Hansson

Ilona Degermark

Henny Forsberg

Fredrika Gårdfelt